

I. Οι λίμνες στη συμβολική συνείδηση

“Ποια είναι, αλήθεια, η λειτουργία της λίμνης μέσα στη φύση;”, ρωτούσε πριν ενάμιση περίπου αιώνα ο Jules Michelet, και η απάντησή του, σ’ αυτόν τον ερωτηματικό μονόλογο, πλησιάζει αυτήν που δίνει η υδρολογική μελέτη των φυσικών λειτουργιών ενός υγροτόπου. Κατά την επιστημονική ορολογία, τούτος λειτουργεί ως ρυθμιστική δεξαμενή, αφού σε μια λεκάνη απορροής μπορεί, είτε από το λιώσιμο του χιονιού είτε από μια βροχόπτωση να αποθηκεύσει με σύνεση το πλημμυρικό νερό. Ένα μέρος αυτής της ποσότητας μέσω της εξατμισοδιαπνοής θα χαρισθεί στην ατμόσφαιρα – για την ισορροπία του παιχνιδιού της αποθήκευσης και της απελευθέρωσης θερμότητας. Το άλλο θα εισχωρήσει στο έδαφος, όταν υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα και όπως τούτο το επιτρέπει, εξασφαλίζοντας έτσι τον εμπλοντισμό των υδροφόρων οριζόντων. Η φυσική βλάστηση της λίμνης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβράδυνση της ταχύτητας ροής του νερού και κατά συνέπεια για τη μείωση των πλημμυρικών αιχμών.¹

Ο Michelet χρησιμοποιεί, δέδαια, μια άλλη γλώσσα για να αποδώσει μεταφορικά τον αρμονικό ρόλο της λίμνης, ως προς το πρώτο στάδιο της μετατροπής του άγριου νερού (*eau sauvage*, όπως το ονόμαζαν οι βουνίσιοι των Άλπεων) σε ζωογόνο νάμα. Εκεί όπου η τήξη των παγετώνων αποτελεί την κύρια πηγή εισρέοντος στη λίμνη νερού. Το δεσμευόμενο νερό μέσα στη σκιάδη αδιαφανή μάζα των πάγων, που επί μακρόν στερήθηκε το φως και τον αέρα, έχει ανάγκη στο ξεκίνημά του μιας βάπτισης. Οι μικρές λίμνες διατεταγμένες κλιμακούψφως σε ορεινά λεκανοπέδια μεγάλου γεωγραφικού ύψους και πλάτους τελούν αυτό το λειτουργικό. Οι πάγοι, βαπτιζόμενοι μέσα στην καθαρότητα της μικρής ορεινής λίμνης και στη φωτεινότητά της, εξέρχονται τέλεια από τη βαθιά τους νύχτα.²

Οι μεγάλες λίμνες των χαμηλών πεδίων αποτελούν, υπενθυμίζουμε, το τελευταίο, το πιο ηλικιωμένο στάδιο υδάτινης χερσαίας μορφής, που δέχεται τα νερά των νεανικών πηγών. Μετά από κουραστικό και πολυδαιδαλο ταξί-

1. Αναλυτικότερα επί των θεμάτων αυτών, δλ. Π. Γεράκης, Ε. Κουτράκης (ό.π., σ. 25-32).

2. Βλ. J. Michelet (χ.η., σ. 55-56).

δι, τα ποταμίσια νερά καταλήγουν στα καθορισμένα από τις φυσικές διεργασίες λιμναία όρια. Οι μεγάλοι όγκοι νερού κατά τους θερινούς μήνες κρατούν θερμοκρασία, για να την χάσουν με ομαλό ωθητικό τρόπο κατά τους ψυχρούς μήνες, με περισσότερη σοφία απ' ό,τι οι χερσαίες μάζες. Παρά τις όποιες, εντούτοις, λειτουργίες των λιμνών, τα όριά τους, ορατά και προσπελάσιμα, αποτελούσαν μονίμως πρόκληση για τη σύγχρονη τεχνική.

Όπως και να 'χει, η διαισθητική αντίληψη και ο αναλογικός τρόπος πρόσληψης των πραγμάτων απεδείχθησαν πρόδρομοι αυτού που ο επιστημονικός λόγος έρχεται με τα δικά του μεθοδολογικά εργαλεία σήμερα να επιβεβαιώσει. Η απαξιωμένη μορφή υδάτινης πηγής, της οποίας οι διαδικασίες γέννησης και θανάτου θεωρήθηκαν στη σύγχρονη εποχή χωρίς ιδιαίτερα μυστικά και εύκολα χειραγωγήσιμες, από συμβολική σκοπιά υπήρξε πάντα τόπος υψίστης σπουδαιότητας που αιχμαλώτιζε την προσοχή.

Τα λιμναία νερά συμμετέχουν καταρχήν στο προνόμιο της υπεροχής των γλυκέων τοιούτων έναντι των αλμυρών. Σε αντίθεση με τον πόντο, την άκαρπη θάλασσα, η οποία, κατά την ησιόδεια Θεογονία (130), είναι προϊόν μιας στείρας γέννησης, έξω από ερωτική επιθυμία, το γλυκό νερό γεννιέται από το ηδονικό σμίξιμο του Ουρανού και της Γης.³ Η καθαρότητα και η διαύγεια του νερού είναι η βασική προϋπόθεση για το σύνολο των λειτουργιών του. Η στιλπνότητα, το φυσικό βασικό γνώρισμα του προς πόσιν ύδατος, ο ουσιαστικός αυτός όρος του ξεδιψάματος, είναι συνάμα και ο πρωταρχικός όρος της υδάτινης συμβολικής εμπειρίας. Η λίμνη συμμετέχει στην όλη αυτή εμπειρία, κυρίως δε ως εικόνα του φυσικού κατόπτρου. Εκτός από τον ατελείωτο κύκλο των ερμηνειών γύρω από τον Νάρκισσο,⁴ πεδίο ολόκληρο εργασιών μπορεί επίσης να θεμελιωθεί αναφορικά με τον εν λόγω καθρέπτη και τη σχέση του με το λόγο και τη δόμηση των εικόνων με το δεσμό του υποκειμένου με το είδωλό του και αναφορικά με το θέμα της ταυτότητας και της αρχής της ετερότητας (*alterité*): με το παιχνίδι έτοι της αναγνώρισης του άλλου εγώ και του άλλου ως εγώ· με τον καθρέπτη προπάντων ως μεταφορά του ορίου και ως Απόλυτη Εικόνα (*Imago Dei*).

Θα περιορισθούμε στην εικόνα του ως απλού φυσικού κατόπτρου.

Το ήρεμο καθαρό νερό είναι το υγρό φως, το εξαίσιο μάτι της φύσης: ("Ακίνητη ήταν η μέση της λίμνης, ωσάν γαλάζια κόρη οφθαλμού"⁵). Μια

3. Η θαλάσσια άλμη οφείλεται, κατά τον Εμπεδοκλή, στο γήινο ιδρώτα. Ο ωκεανός, για τους προσωρινατούς, είναι το γλυκό που έγινε ακάθαρτο. Χρειάζεται το πόσιμο για να καθαρίσει το αλμυρό, όπως ο αναιδής λόγος (ο αλμυρός) έχει ανάγκη του καθαρού, κατά τον Πλάτωνα (*Φαιδρος*, 243α).

4. Αναλυτικότερα επί του θέματος, Pierre Legendre (1974). Επίσης, J. Toutain (1935), M. Kinck (1967).

5. Δ. Σολωμός, *Λάμπρος* (1980).

κόρη ματιού που βλέπει ακίνητη, σκέπτεται αμίλητη. Το μάτι, εικόνα της γνώσης και ταυτόχρονα της εγρήγορσης, πρώτο αντιλαμβάνεται και αναγγέλλει τα όποια συμβάντα. Αντιδρά στην παραμικρή κηλίδα και αποκαλύπτει τη ρυπαρότητα στη γένεσή της.

Η υδάτινη χερσαία μορφή που έπεται των άλλων χερσαίων παρόμοιων αποκτά τις ιδιότητες των φυσικών δημιουργημάτων, τα οποία σ' ένα προχωρημένο στάδιο χρόνου έχουν συσσωρευμένη πλούσια εμπειρία. Το μάτι της γης έχει καταρχήν την ικανότητα να βλέπει σε βάθος και πέρα απ' αυτή. Πάντα η λίμνη δείχνει, όπως έλεγε ο Τσέχωφ, την απέναντι όχθη του κύκλου της ζωής. Αυτή η διπλή ιδιότητα του φυσικού καθρέπτη και του γήινου οφθαλμού –το μάτι του κάτω κόσμου για τους αρχαίους, του ασυνείδητου κατά τους σύγχρονους– αθεί σε περισυλλογή.

“*Ma, μήπως η λίμνη*”, αναρωτιέται ο G. Bachelard (1942, σ. 45), “*είναι το μάτι που στοχάζεται καλύτερα; Η λίμνη, το έλος, το κοιμισμένο νερό, μας σταματά μπροστινή στην όχθη. Λέει στη θέληση: Δεν θα πιο μακριά, έχεις εδώ την υποχρέωση να κοιτάζεις τα μακρινά γεγονότα, τα επέκεινα. Ενώ έτρεχες, κάτι εδώ κάτω κοίταζες ήδη. Η λίμνη είναι ένα μεγάλο ήσυχο μάτι. Η λίμνη παίρνει το φως όλο κάνοντάς το κόσμο. Μέσα ήδη απ' αυτή, ο κόσμος είναι θεωρημένος, έχει απεικονισθεί. Η λίμνη μπορεί να πει: Ο κόσμος είναι η δική μου απεικόνιση. Δίπλα στη λίμνη αντιλαμβάνεται κανείς την παλαιά φυσιολογική θεωρία της ενεργού ενόρασης (vision active). Σχετικά με αυτήν, φαίνεται ότι το μάτι προβάλλει φως, ότι φωτίζει αυτό το ίδιο τις εικόνες του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το μάτι έχει τη θέληση να βλέπει τα οράματά του και ότι η ενατένιση είναι κι αυτή επίσης θέληση”. Εάν το μάτι είναι αυτή η ανεξερεύνητη κοιλότητα υγρού φωτός, που ο θεός έχει βάλει στο βάθος του είναι μας,⁶ η λίμνη είναι κατ' αντίστοιχο τρόπο η υγρή κοιλότητα τοποθετημένη στο βάθος ενός φυσικού τοπίου. Το σκεπτόμενο νερό που όλα γύρω του, όπως λέει ο Κλωντέλ, συγκροτούνται: ο αλάνθαστος γήινος οφθαλμός, “η συσκευή για να κοιτάζει το χρόνο”.⁷ Η λίμνη, το άγρυπνο μάτι που διαυγές και φωτιζόμενο διδάσκει σιωπηλά τον απογειωτικό στοχασμό.*

Στις όχθες της όμως οι βάλτοι δεν είναι πάντα το αισθητικό τοπίο με την πλούσια χλωρίδα. Αρκετές φορές τούτοι γίνονται αντιασθητικοί και παλαιότερα ανθυγιεινοί. Μετά την καταπολέμηση της ελονοσίας και μετά τη διάψευση των ελπίδων από διάφορες αποξηράνσεις –ολική ή μερική, ομολογουμένη ή μη–, αρχίζει κανείς να μιλά για δυνατότητα ανάσχεσης του αποτελέσματος των αποξηράνσεων και ν' αναγνωρίζει την αξία ακόμα και των βάλ-

6. Paul Claudel, «*L' oiseau noir dans le soleil levant*», εις G. Bachelard (ό.π., σ. 45). Στα ξενόγλωσσα και αρχαία κείμενα, όπου δεν αναφέρεται όνομα μεταφραστή, η απόδοση είναι δική μας.

7. P. Claudel, ο.π..

των. Είναι ενδιαφέρον το ότι και εδώ η συμβολική παράδοση έδωσε ιδιαίτερη προσοχή: Ο βάλτος είναι η εικόνα της ψυχής που πολλά έχει υποφέρει και έχει πολύ κλάψει. Εκεί στις όχθες συσσωρεύεται ότι το μάτι απωθεί ενοχλητικό, με το ολοήμερο κοίταγμα. Τα έμπειρα μάτια της ώριμης κυρίως ηλικίας έχουν ανάγκη το πρωινό φρεσκάρισμα. Οι λιμναίες όχθες έχουν ανάγκη το νερό των νεανικών πηγών, του πόταμού και των χειμάρρων για να καθαρίσουν ότι μαζεύεται εκεί από μέρα σε μέρα. Οι ακτές της λίμνης είναι ορατές, σαν να ψαύει η ίδια τα όριά της, όπως ο άνθρωπος, που είναι το τελευταίο δημιούργημα που ήρθε στη γη και το μόνο που έχει συνείδηση απ' όλα τα πλάσματα της μοίρας του, κατά το στάδιο ιδιαίτερα με τη μεγαλύτερη πείρα. Καθόλου παράδοξο το ότι ο πόταμός, παρά το ότι είναι η εικόνα της ζωής που κυλά, αυτή που αέναα επαναφέρει στο προσκήνιο τον ηρακλείτιο στοχασμό ("τά πάντα ρε"), δεν γεννά τόσο οδυνηρά τη σκέψη του χρόνου που φεύγει, σε συνάρτηση με το πεπερασμένο της ανθρώπινης μοίρας.

Οι κουροτρόφοι πόταμοί φέουν συνήθως γιοργά και χαρούσυνα, μαθαίνοντας στον άνθρωπο το λυρικό ρυθμό. Η λίμνη διδάσκει την εμβάθυνση της ανθρώπινης συνθήκης, το τραγικό συναίσθημα της φυγής και των ορίων του χρόνου του. Να είναι άραγε τυχαίο το ότι δίπλα στη λίμνη γράφτηκε το γνωστότερο ομώνυμο σύγχρονο ποίημα για την ανθρώπινη αγωνία μπροστά στο περιωμένο; Στις όχθες της λίμνης Bourget ο Λαμαρτίνος παρακαλεί το χρόνο να σταματήσει το πέταγμά του, για να κρατήσει λίγο ακόμα τις σπανιότατες χαρές των όμορφων στιγμών που γρήγορα φεύγουν. Καταλαβαίνει ότι μάταια ικετεύει το ζηλότυπο χρόνο και ότι δεν του απομένει άλλο από το να ενστερνισθεί την επικούρεια αντίληψη της ζωής, που θέλει την αγωνία της ανθρώπινης μοίρας να μετουσιώνεται γαλήνια σε λυτρωτική αγάπη.

Η σχέση των λιμνών με τον άνθρωπο επισφραγίσθηκε στον ελληνικό πολιτισμό με τη μόνιμη φύλαξη αυτών από τις αγνότερες και τελειότερες νεανικές μορφές της ελληνικής παράδοσης. Αυτές που κατοικούν στους υδάτινους δρόμους (ύγροπόροις γαίνες) και που πρώτοι οι Ορφικοί εξύμνησαν με απαράμιλλο τρόπο. Οι ιδιότητες αυτών των αέρινων προστατίδων ενδιαφέρουν σήμερα, μα και το μέγιστο πρόβλημα σε σχέση με τις λίμνες και τις υδάτινες πηγές γενικά είναι η προστασία τους.

Παραθέτουμε στίχους των Ορφικών, με πρωταρχικό στόχο μήπως οι αρχετυπικές ιδιότητες αυτών των φυλάκων όντως κάπου σήμερα φανούν χρήσιμες.

Σκολιόδομοι, ἄγναι, ἀντροχαρεῖς Σεις που γνοίζετε στα λοξοειδή μονοπάτια,
σπήλιυγξι κεχαρμέναι, αι αγναί που χαίρεσθε στα σπήλαια (και είσθε η
ἡερόφοιτοι,

πηγαῖαι, δρομάδες,
δροσοείμονες, ἔχνεσι κοῦφαι,
φαινόμεναι, ἀφανεῖς...
λευχείμονες, εἴπνοοι αὔραι...
ἀπαλαί, πολυθρέμμονες...
Νύσιαι, οἰστρομανεῖς, παιωνίδες,
εἰλαροτερπεῖς,
σύν Βάκχῳ Δηοῖ τε χάριν θνητοῖσι
φέρονται·
ἔλθετ' ἐπ' εὐφήμοις ἴεροῖς κεχαρηότι
θυμῷ, νάμα χέονται ὑγιεινόν
ἀεξιτρόφοισιν ἐν ἄραις.

σεις ζήτε εις τας πηγάς και κινείσθε γρήγορα,
έχετε τη δροσιά για φόρεμα και πόδια ελαφρά·
φανερώνεσθε αλλά δεν φαίνεσθε...
ντυμένες στα λευκά, αποπνέετε ωραίες αύρες...
είσθε απαλές, τρέφετε πολλούς...
Νύσιαι, μανιακές, θεραπευτικές,
ευχαριστείσθε με την ἀνοιξη
και μαζί με τον Βάκχο και την Δηώ
φέρετε χαράν εις τους ανθρώπους.
Ελάτε με χαρούμενη καρδιά στις ιερές θυσίες
και χίνετε νερό υγιεινό σε ώρες (σε εποχές)
που βοηθούν την αύξηση των καρπών.⁸

Ίσως στην αυγή του πολιτισμού όλες οι μορφές υδάτινων πηγών, όπως οι χρόνοι της ανθρώπινης ζωής, είχαν τη δική τους σπουδαιότητα και φυλάσσονταν εξυμνούμενες το ίδιο καλά από αυτές τις πολυθρέμμονες και αυξίτροφες προστάτιδες,⁹ που ήσαν συνάμα φιλοπαίγμονες αλλά αυστηρότατες στους παραδάτες.

Στον αρχαίο κόσμο η παρουσία τούτων των υπάρχεων στις όχθες των λιμνών έδιωχνε ή τουλάχιστον επισκίαζε την όποια μελαγχολία του λιμναίου τοπίου, αυτήν που η σύγχρονη ποίηση κατ' εξοχήν πρόδοτε. Ακόμα και με την εικόνα της Αχερούσιας λίμνης, με τη βάρκα εν πλω, το ενδιάμεσο του επάνω και του κάτω κόσμου, η θλίψη όντως λυρικά επισκιάζεται από την παρουσία των ανιδιοτελών νεανίδων φυλάκων.¹⁰

Μόνον η αμαύρωση του υδάτινου καθρέπτη σημαίνει μελαγχολική αδυναμία καθρεπτισμού της φυσικής ομορφιάς και της γήινης πραγματικότητας.

8. Ορφικά : LI, Νυμφών (χ.η.). Τα Ορφικά θεωρούνται όψιμο απάνθισμα στίχων που έχουν συντεθεί σε διάφορες εποχές, με ενσωματωμένες μέσα τους γνήσιες αρχαϊκές δοξασίες.

9. Που τρέφουν πολλούς και βοηθούν την αύξηση.

10. Από το έργο του G. Bachelard (1945), *To νερό και τα όνειρα*, αναδύεται ευχρινέστατα αυτή η εμμονή της σύγχρονης ποίησης στη λιμναία μελαγχολία. Ο Γάλλος επιστημονιλόγος έθεσε, σχετικά, την παράδοση του υδάτινου συμβολισμού κατά μέρος. Στηρίχθηκε, όπως κι ο ίδιος υπογράμμιζε, στη μοντέρνα ποίηση προκειμένου να αναλύσει, με αφετηρία τη θεωρία του της υλικής φαντασίας, την ποιητικότητα των εικόνων του νερού. Όταν *To νερό και τα όνειρα* εγράφετο, η ακεραιότητα και η καθαρότητα των υδάτινων πηγών ήταν δεδομένα και αδιαμφισβήτητα. Άλλωστε, κι αν κάποια πηγή έχει ήδη προστασίας, οι δυνατότητες τεχνικο-επιστημονικής παρέμβασης για την όποια τέτοια αναγκαία προστασία εθεωρούντο αδιαμφισβήτητες. Η προσφυγή στις αλήθειες του συμβόλου –των εικόνων με συμπυκνωμένο νόημα που στόχος τους είναι να εκφράσουν το ανθρώπινο πεπωμένο- απέκτησε σημασία, όταν διάφορες προοπτικές σωτηρίας του νερού, τυχαία ή αναπόφευκτα, προσωρινά ή μόνιμα, άσχισαν ν' απογοητεύουν. Βλέπε, επίσης, E. Κοδάνη (1995b).

Αντίθετα, μόνον το χαρμόσυνο των λευκών διάφανων πέπλων εγγυάται στο φυσικό κάτοπτρο (κάτ+οπτος, κατ+όψομαι) σ' αυτό το γαλήνιο και καθαρό speculum, στο υγρό φως της φύσης, στην κόρη του ματιού αυτής, να αντανακλά φωτίζοντας εύψυχα το υγρό με νόηση φως – την κόρη του ανθρώπινου οφθαλμού.

Είναι ενδιαφέρον το ότι το σκηνικό της ταντάλειας τιμωρίας διαδραματίζεται σε λιμναίο πλαίσιο. Υπενθυμίζουμε συνοπτικά την ύδρι του ιδιαίτερα ευνοημένου από τους θεούς Τάνταλου: Το ότι θέλησε να κλέψει νέκταρο και αμβροσία από την τράπεζα των Ολυμπίων. Να αποκαλύψει τα θεία μυστήρια στους ανθρώπους και να εξομοιωθεί με τους θεούς. Και το ότι διέπραξε κυρίως την ανήκουστη εγκληματική πράξη να παραθέσει γεύμα στους θεούς, προσφέροντάς τους το τεμαχισμένο σώμα του γιου του, Πέλοπα, με την υστερόδουλη σκέψη να δοκιμάσει τις ικανότητες των θεών και τη δύναμή τους να μαντέψουν το απεχθές πεπραγμένο. Τέτοια ύδρις δεν μπορούσε να είχε ως πρώτη τιμωρία άλλη απ' αυτήν του βασανιστικού μαρτυρίου της δίψας.

“Τότε είδα τον Τάνταλο”, εξιστορεί στη Νέκυια ο Οδυσσέας, “πικρά να τυραγνύεται / σε λίμνη ορθός και το νερό στα γένια του κτυπούσε / και διψασμένος στέκονταν κι ούτε να πιει μπορούσε / γιατί σαν έσκυβε να πιει με μια λαχτάρα ο γέρος / έφευγε αμέσως το νερό κι η γη τ' αναρουφούσε / και μαύρη κάτω φαίνονταν στα πόδια του φρυγμένη” (“καί μήν Τάνταλον είσειδον κρατέρ' ἄλγε' ἔχοντα / ἐστεῶτ' ἐν λίμνῃ· ή δέ προσέπλαζε γενείφ / στεῦτο δέ διψάων, πιέειν δ' οὐκ εἶχεν ἐλέσθαι· / δσσάκι γάρ κύψει' δέ γέρων πιέειν μενεαίνων, / τοσσάχ' ὑδωρ ἀπολέσκετ' ἀνάδροχέν, ἀμφί δέ ποσσίν / γαῖα μέλαινα φάνεσκε”) (Οδύσσεια, λ, 588-592).

Το μάτι της γης παρατηρεί και πιθανόν παραδειγματικά τιμωρεί. Τι να συμβαίνει, άραγε όταν η ύδρις αφορά την αφάνιση σ' ένα τοπίο αυτού του ίδιου του υγρού φωτός; Να υποθέσουμε ότι επέρχεται κάποιου τύπου φυσική τύφλωση και τότε η ύδρις ανεξέλεγκτα επεκτείνεται χωρίς όρια; Ή ότι το πρώην λαμπρό φως μέσα στο σκότος του προετοιμάζει την αλήθεια ίδιων παραδειγματικών απαντήσεων που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της αρροσδιόριστης επέκτασης και του ανεξέλεγκτου των εν λόγω ορίων;¹¹ Να είναι άραγε τυχαίο το ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που προσάλλει κατά την εξέταση των συνεπειών μιας λιμναίας αποξήρανσης, αλλά και των προ-

11. “Το νερό που αποτραβίεται και οι καρποί που απομακρύνονται αποτελούν”, όπως σημειώνει ο Paul Diel, μελετητής του –σε ψυχολογικούς όρους– μυθικού συμβολισμού, “το περίτρανο σύμβολο της απώλειας του αισθήματος της πραγματικότητας, το σύμβολο της αδύναμης φαντασίας που έχει πια μετατραπεί σε παραισθητική φαντασία” (P. Diel, 1996, σ. 67).

πικών ανάσχεσής τους, είναι ακριβώς ο προσδιορισμός του τέλους, των ορίων αυτών των συνεπειών; Διότι πάντα προκύπτει το ερώτημα: Πού και πώς καταρχάς να ορίσει κανές αυτά τα τελευταία; Στο έδαφος, στο υπέδαφος, στα επιφανειακά ή στα υπόγεια νερά; Και σε τι, την κάθε χρονική στιγμή, βάθος και έκταση;

Αυτή η οιονεί μορφή ταντάλειας προσπάθειας ακινητοποίησης του ορίου έναρξης του πεδίου του θετικού και εξασφάλισης και κατοχής του, σε ένα τοπίο περιβαλλοντικής αποκατάστασης, και εδώ στο τοπίο μιας αποξηραμένης λίμνης, θα γίνει κατανοητότερη, όταν θα δούμε όχι απλά τον τεράστιο απαιτούμενο, γι' αυτή την αποκατάσταση και την κάθε φορά συντήρησή της, αριθμό των μελετών, αλλά και το ότι οι τελευταίες έχουν τρόπον τινά λάβει τη θέση των φυλάκων και προστάτων τέτοιου τοπίου. Προστάτιδων, πλούσιων σήμερα και διαψιλώς θωρακισμένων από τεχνικο-επιστημονική γνώση, ενδεών όμως και στερημένων της πνοής του τόπου της συμβολικής εμπειρίας.